

Brev, poststämplat Worcester, Mass, Nov 19 1918

Herr Anton Larsson, Näset W. Frölunda, Järnbrott. Sweden

Worcester d 10. November 1918

Kära Föräldrar och syskon

Jag vågar inte be om förlåtelse för mitt långa dröjsmål. Tiden går så fort. Hoppas att ni tror att det aldrig varit min mening att dröja så länge. Lilla Alva, vi sände 50 kr till Karin som var menad för din bröllopspresent Jag tänkte det kanske var bäst att adressera brevet till henne så att du slapp att gå den långa vägen till Järnbrott. Då tänkte jag skriva nästa dag till dig och tala om att de var på väg. Hoppas att du har fått dem för länge sedan. Jag skrev till Karin förut att jag skulle sända något till dig Alva om brevet kommit fram.

Jag hoppas att ni alla är friska och mår utmärkt bra alla.

Vi mår alla bra så långt jag vet. Jag har haft den där förskräckliga sjukdomen som har gått här. Hörde att den varit hård i Sverige också. Adolf har varit lite sjuk men han stannade bara hemma en dag ifrån arbetet och Einar låg ett par dagar med det var just lite förkylning. Här har dött hela familjer. Somliga bara sjuka ett par dar, somliga har gått uppe och just lagt sig ner och känt sig så matta ochdött.

Jag har just inte några nyheter att tala om. Allt går som vanligt. Skriv snart och tala om att ni alla är friska och krya. Hoppas dessa enkla rader inte dröjer för länge på vägen. Tänk om ni kunde kommit och hälsat på mig någon gång om det ändå inte varit så långt.

Jag är mycket upptagen av besökare men inte någon på min sida.

Ja kära ni, jag skall nu sluta med tusen kära och hjärtliga hälsningar från mig och alla pojkarna och Adolf.

Först och främst till mamma och pappa & Alfred , Gerda barnen och allesamman systrar och bekanta.

Eder Anna

God natt Sov gott.

Jag kom att tänka det är snart jul. Undrar om detta brev hinner fram. Jag önskar er alla en glad och trevlig Jul.

2

Jag hade just skrivit och skulle sända brevet, men då på natten så blåste det att det var slut på kriget, som väl är. Ni må tro att det har varit parader både måndag och tisdag och så mycket folk ute. Det höll på att blåsa i piporna i över 3 timmar när det var bestämt att kriget var över. Det började före 3 på natten. Einar och Everett gick ner vid 5-tiden och kom inte hem förrän 9. Gatorna var fulla med folk och bilar med gamla kittlar och skräp efter fastbundet som förde väsen och gamla och unga var ute med allt möjligt gammalt skräp och slog på. De stängde igen fabriker både måndag och tisdag.

Jag hoppas att det skall bli lite bättre för er i Sverige att få lite mat och lite av varje för det har ju stått i tidningarna hur svårt det varit att få både det ena och det andra och mycket har ju inte funnits alls.

Ja kära ni, jag skall nu sluta med de allra Hjärtligaste hälsningar till Eder Alla ifrån alla. Var snäll och tala om om pengarna kommit fram. Det var lite men välmenat

Eder Anna

Fotnoter:

- 1) **Alva** var syster till Karin och Anna och gifte sig med Viktor Ljungberg i april 1918.
- 2) "**Den förskräckliga sjukdomen**" var Spanska sjukan, en pandemi som varade mellan mars 1918 och juni 1920. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, 3-6% av världsbefolkningen.
I Sverige dog ca 36 000 personer, i USA bortåt 600 000. Det var en typ av fågelinfluensa som främst drabbade yngre personer.
- 3) **Första världskriget** började den 28 juli 1914 och varade till den 11 november 1918. Det stämmer bra med att brevet påbörjades 10 nov 1918, med fortsättning den 11-12 november. Det poststämplades inte förrän den 19 november.
- 4) **Einar och Everett** var söner till Anna och Adolf i Worcester.
- 5) **Matsituationen** var mycket svår i Sverige under första världskriget. Många, i synnerhet barn, led av undernäring och bristsjukdomar.