

Enkel Släkttavla

Mitt namn är Greta Annelie Elisabeth Råberg född 21 jan. 1969.

Mina föräldrar är Roland Gunnar Donald Råberg född 29 dec. 1941 och

Inga-Karin Elisabet Råberg (född Witting) den 6 dec. 1947.

Jag har valt att följa min Mors släkt för att min mormor kan berätta om den.

Mors föräldrar är Nils Georg Witting född den 1 aug 1916 och sjökapten,

Inga Alexandra Witting (född Boije af Gennäs) den 12 jan. 1919

Min mormors föräldrar är Carl Gustaf Wilhelm Boije af Gennäs född

19 dec. 1888 död den 5 mars 1945 och Karin Andrea (född Larsson)

den 22 mars 1888 enl. kyrkböckerna, själv säger hon att hon är född

den 23 mars. Mormor Karin (vill inte bli kallad "gamlamormor") är

nu 96 år och var frisk och kry till efter hon fyllt 90 år men bor

nu sedan 3 år på Krokslätts Sjukhem i Göteborg.

Mormor Karins föräldrar var

Pål Anton Larsson född 9 jan.1851, död 1 apr, 1922 och

Anna Eleonora (född Andersdotter) den 8 aug. 1852 död 12 mars 1933.

Pål Anton var född i Askims socken men flyttade till Näset när

han gifte sig med Anna Eleonora som ärvde gården "Skepparns"

på Näset efter sin far, hon hade endast 1 syster som vid sitt

giftermål flyttade till Hult i Askim. Skepparns var ett

Kronoskattehemman och den största gården på Näset. Mormor Karins

far var en duktig jordbrukare, det fanns ungefär 30 kor och 3

hästar samt grisar, får och höns. Han byggde sig också en smedja

där han kunde sko hästar och tillverka sina redskap, dessutom

byggde han en väderkvarn på det högsta berget där han kunde mala

sin och andras säd till mjöl. Han byggde även en vattenreservoar

som låg högt så det blev självtryck och de kunde få rinnande

vatten i hushållet och i ladugård och stall och det var ju inte

så vanligt på den tiden.

Min mormors-mormors föräldrar var:

Anders Börjesson född den 8 maj 1816 i Askims socken, död 2 nov.1884 och

Britta Persdotter född 30 nov. 1822 död 3 jan, 1859 i barnsäng även

babyn dog efter några dagar. Britta hade ärvt hemmanet på Näset i

V. Frölunda socken, Hennes make Anders hade en jakt som hette Josefina

Och fraktade varor bestående bl. a av kannor med olja (för belysning)

o. säckar med gryn. Därav kallades gården "Skepparns". Gården sköttes

av drängar o. pigor (som det kallades på den tiden) och av hans tidigt moderlösa 2 döttrar. Hemmanet övertogs sedan av Mormor Karins äldste bror Alfred Larsson, Det var 8 syskon, men det var brukligt att äldste sonen övertog gården och att de syskon som inte gifte sig skulle ha sitt hem där så länge de levde, det var 3 av dem som blev kvar på gården.

Min mamma bodde varje sommar på "Skepparns" ända till hon gifte sig. Mormors morbror Alfred miste sin fru mycket tidigt och blev ensam med 4 barn. Mormor Karin hjälpte sin bror mycket och sydde kläder till barnen. Efter Alfreds död i början på 50-talet drevs gården som sterbhus men utan djur. Västra Frölunda införlivades med Göteborg, mormor tror det var 1947, och gården styckades upp i tomter av Göteborgs Stad. Huvudbyggnaden finns kvar, men ladugård och stall är borta. Två kusiner och fyra kusinbarn till min mormor har nu nya villor runt huvudbyggnaden som är såld. Tomterna är endast på 100 kvm. och hela Näset är nu en del av Göteborgs stad.

Vår mormors-fars föräldrar var:

Albion Isidor Boije af Gennäs född 11 dec, 1859 i Halmstad, död juli 1953 och Emma Alexandra (född Engström) 15 aug.1861 i Stockholm, död mars 1943. Slakten är en finländsk frälsesläkt som har nr, 16 i Sveriges Adelskalender Introducerad 1625, Gennäs frälsesgård låg i Pojo Socken i Finland. Sverige var stor-makt och ägaren till gården Göran Boije af Gennäs var överståthållare i Estland, Lettland o. Litauen. Ryssarna brände o. rev gården på 1600-talet men grundmurarna med källare o. lönngångar finns kvar. I kyrkan sitter vapensköldar o. även gravmonument med Göran o. hans hustru i helfigur uthuggna i sten. Det finns en bok som heter "Pojo Sockens Historia" där det står mycket om slakten och det finns även en inventarieförteckning där, men jag har inte kunnat få tag i den nu. Vi har en lång släktförteckning med 3 olika utgångspersoner från 600-talet och fram till oss, som jag kan visa.

Morfars föräldrar var:

Georg Witting sjökapten född den 6 okt, 1883 i Domsten norr om Hälsingborg, och Elsa Nelson som dog vid 27 års ålder 1923 när morfar bara var 7 år och hade två yngre bröder.