

# Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson

(Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen Sven Gustafsson från Köpstadsö och Mathilda Johannesdotter från Kannebäck. Gerda döptes den 6 september 1882. Dopvittnen var hustrun Davida Olsson och jungfrun Ida Johansson, båda från Kannebäck. Gerdas mamma Mathilda var 34 år då Gerda föddes och pappa Sven var 36 år.

Gerdas två äldre systrar hette Selma och Anna.

Selma Josefina Amalia född den 13 december 1873, död den 12 november 1939. Hon var gift med Hjalmar Andersson från Tynnered. Selma och Hjalmar bosatte sig i Selmas barndomshem i Östra Kannebäck.

Anna Maria född den 20 juni 1875, död den 30 juni 1961. Hon var gift med Emil Corneliusson i Tynnered. Anna och Emil var bosatta i Tynnered.



År 1886, den 18 april, utökades familjen i Kannebäck med ytterligare en dotter, då föddes lillasyster Hildur Axelina. Hildur dog den 14 januari 1960. Hon var gift med John Olsson i Hammar. Hildur och John bodde på "Pers gård" i Hammar.

Det berättas att skeppare Sven Gustafsson på somrarna tog med sig någon av sina döttrar ombord. Även Gerda var ute med sin pappa på seglats. Sven hade sina skepp på svaj i Björåla.

Båtarna han ägt var:

Jakten Agapetus åren 1870 - 1878  
Jakten Präven åren 1878 - 1880  
Skonerten Eidern åren 1880 - 1898  
Galeasen Alida åren 1898 -1916

Det var nog ombord på Eidern eller kanske Alida, som Gerda var med sin pappa.

Vi har hört att Gerda träffade sin blivande man, Skepparns Alfred, dvs Alfred Larsson, på ett kalas nere i Brunndal hos stenhuggarinspektör Sven Johansson. Alfred tyckte att Gerda var så vacker. Kärlek uppstod och de gifte sig den 23 maj 1907. Bröllopet stod i Kannebäck. Det blev en stor och pampig fest kan man förstå av alla fina fotografier vi har. Alfred och Gerda fick sex barn, varav två dog som spädbarn.

<u>Gunnar</u> Sigurd	född den 8 november 1907	död den 7 september 1957
<u>Jarl</u> Artur	född den 13 juni 1909	död den 12 april 1982
<u>Ingrid</u> Margit Viola	född den 4 juni 1911	död den 11 september 2001
<u>Märta</u> Teresia	född den 19 mars 1913	död den 7 april 1913 (magsjukdom)
<u>Sven</u> Alfred	född den 11 november 1919	död den 22 november 1919 (blodsjukdom)
<u>Svea</u> Astrid Linnea	född den 12 april 1922	

Vid många tillfällen har vi, min syster Gerd och jag pratat med vår faster Ingrid om gamla minnen. Hon var bara elva år då hennes mamma gick bort. Hennes bröder Gunnar och Jarl var femton och fjorton och lilla syster Svea var nio månader. Vilken tragedi! När vi samtalande med Ingrid om hennes mamma berördes hon verkligen och tårar kom fram i ögonvrån. Men vi har ju aldrig mött vår farmor så vi ville veta så mycket som möjligt.

Ingrid berättade att farmor tidigt fick en stickmaskin. Hon stickade det ena plagget efter det andra. Hon satt i köket och arbetade och hon använde oftast Kattens garn. Farmors syster Selma var också en duktig stickerska. Farmor Gerda stickade förstås mest till sin egen familj, men det blev också till utomstående. Faster Ingrid minns att hon lämnade nystickade strumpor hos "Anna Vestes", dvs till Erik och Karolinas familj. Farmor stickade fina strandkoftor med mönster också, förutom strumpor, sockor och vantar. Gerda sydde även kläder till sina barn. I skolan upplevde alltid Ingrid att hennes bröder Gunnar och Jarl var så finklädda. De hade på sig kläder som mamma sytt eller stickat. Ingrid var så stolt över dem och över sin duktiga mamma. Farmor broderade också. Något finns bevarat - en vacker bokstavstavla och en liten kudde till exempel.



Farmor älskade sång och musik. Farfar köpte en orgel till henne. Hon spelade och sjöng ofta. Hon spelade även gitarr. Faster Ingrid berättade att farmor spelade ur en sångbok, vilken sång som helst. Hon kunde alla.

Faster Ingrid mindes en kort strof från en sång. Den löd: "De äro väl svarta, men äga som vi en ande, en levande själ." En annan sång som hon sjöng för sina pojkar, Gunnar och Jarl, löd: "Röka tobak är ett bruk som från Indien vi lärde och många på detta sätter stort värde ...". Farmor försökte med sin sång och musik leda sina barn rätt, att inte röka, att inte suppa, utan att tro på Gud och följa honom. När farmor blev sjuk spelade och sjöng hon en sång ur Segertoner. Men faster Ingrid mindes inte, eller berättade inte, för oss vilken sång det var. När farmor dött längtade Alfred efter att få höra sång och musik i huset, speciellt på söndagarna. Då gick farfar ner till Backa och hämtade skräddaren som spelade och sjöng för honom. Dottern Ingrid undervisades senare i orgelspel och kunde glädja sin pappa med det. Hon lärde sig spela bl.a. "Lorelei" och "Napoleons marsch över Alperna". En lärare kom hem till Skepparns och undervisade henne. Han var pensionär och släkt med Betty uppe i Valeberget.

Bakning var ju naturligt att Gerda sysselsatte sig med på en gård. Faster Ingrid har berättat att farmor bakade inte bara till familjens behov, utan hon värnade också om dem här ute på Näset som inte hade det så välbeställt. Faster Ingrid skickades att lämna bröd på olika ställen.

## År 1922

Pappas kusin Linnea besökte oss den 17 augusti 1983 och berättade följande.

Den 10:de eller 11:te april 1922 kände farmor att det var dags att föda. Petters Axel gjorde i ordning sin vagn "Svarta Maria" för att skjutsa in Gerda, Alfred och Linnea till Ahlströms Privata sjukhus. Den 12:te april föddes Svea. Linnea åkte sedan hem till sina kusiner, Gunnar, Jarl och Ingrid och passade dem.

Farmor Gerda var sjuk hela sommaren 1922. I september opererades hon för magcancer på Lundéns Privatklinik på Skånegatan. Hon låg en månad på sjukhuset. Under den tiden bodde lilla Svea hos sin morfars i Kannebäck. Farmor blev bara sämre och sämre och farfar greps av panik. Han förstod att han skulle mista sin unga hustru.

I oktober uppsökte farfar Alfred en man vid namn Hultén och skrev testamente. Farfars önskan var att få bo i orubbat bo och sedan skriva gården till sin äldste son. Gerdas pappa, Sven Gustafsson i Kannebäck, omintetgjorde detta.

## Januari 1923

Den 22 januari avled farmor Gerda i sitt hem med sina älskade omkring sig. Den 30 januari var begravningen. Linnea berättade att det var en mycket sorglig stund. Hon minns att Alfreds svåger, faster Karins man Wilhelm Boije af Gennäs, höll tal. Även Gerdas moster Amandas man, Patrik Pålsson från Fiskebäck, talade. Kusin Linneas fästman, Nils Johansson från Fiskebäck, spelade dragspel och sjöng några läsarsånger.

Vilken tragedi! Stackars farfar Alfred, pappa Gunnar, farbror Jarl och faster Ingrid. Lilla Svea, endast cirka 9 månader då, hade sedan flera månader bott hos sin morfar och mormor i Kannebäck. Britta- Marias Hilma var en tid och skötte hemmet. Men Alfreds mamma, gamlafarmor Anna, fanns också i hemmet. Hon hade fyllt 70 år då och krafterna var naturligtvis inte desamma som tidigare.



Alfred och Gerda gifte sig den 23 maj 1907



Sannolikt också från 1907



## Gerda och Alfred Larssons döttrar



### Ingrid

född 4 juni 1911  
död 11 september 2001

Ingrid och Åke Johansson  
Vigsel 15 oktober 1937



### Svea

född 12 april 1922

Svea och Ingvar Sund  
Vigsel 21 oktober 1944

## Gerda och Alfred Larssons söner



### Gunnar

född 8 november 1907  
död 7 september 1957

Ruth och Gunnar Larsson  
Vigsel 5 maj 1934



### Jarl

född 13 juni 1909  
död 12 april 1982

Brita och Jarl Larsson  
Vigsel 15 februari 1935